

Fotoreportage Traiteur

de George Muts

Carner

7L

19.00 u. ONTVANGST GENODIGDEN.

- * VARIATIE VAN MOOI VERZORGDE APERITIEFHAPJES

19.45 u. MENU GESERVEERD AAN TAFEL:

- * SLAATJE VAN GEBAKKEN ST. JACOBSVRUCHTEN MET LIMOEN-ZESTE, FRUITIGE OLIJFOLIE, PIJNBOOMPITJES EN TUINKRUIDEN
- * RUNDSEFILETPUR MET BEARNAISE, SEIZOENGROENTJES, EN EEN GEVULD AARDAPPELTJE
- * BROWNIE-BISCUIT MET CREME VAN PRALINE EN CREMEUX VAN SINAASAPPEL
- * VERSNAPERINGEN VOOR BIJ KOFFIE EN THEE

Ik ben een dag mee gaan werken bij
Traiteur "De Klooze Mats".

Die dag was het een feest bij mensen
thuis.

Eerst gingen we voorbereiden in de
keuken van "De Klooze Mats", om daarna
ter plaatse bij de mensen thuis af te
werken.

Daarboven zie je het feestmenu.



Ik kwam om 11 uur van in de keuken.
Patrick, de chef en het personeel hadden
alle ingrediënten al klaar gezet.
In de keuken heet dit de 'Moro' of 'Moro'.
De Moro is het meeste werk in
de voorbereiding voor het feest.



Een professionele keuken is groot en heeft professionele koestellen, zoals de smijtmachine, meerdere ovens en grote vuren.



Dit zijn de st-jacobs reuchten, die moeten heel voorzichtig worden gebakken, anders vallen ze uit elkaar.
Ze gaan worden gebruikt in het voorgerecht.



Moete vulde de
uitgohde
aardappelen met
aardappelpuree
Daar heb ik
meegewerkt



Werkte met de
spuitzak vond
de helft-friet van
de voor-aardappelen



Sommige ongeculteerd die nog met bloed in de
water vond de weg naar de hoofd uitzein.
Maar uiteindelijk waren de resultaten
heel mooi.



[Faint, illegible handwritten text]



3



Hier Zette moeke alle voorbereide gerechten
in de ijskast.
De ijskasten zijn zo groot als kamers.
Je kunt er gewoon rond in lopen.
Daarna werden deze gerechten meegenomen
naar het feest.
Ze werden in kleine containers geplaatst
en in de camionette geladen.



Maar voor we vertrokken moest alles gekuist,
gepatst en opgeveind worden.
dat was veel werk en het duurde lang.



Er dan konden we vertrekken naar
het feest.
Eens we er waren werden de
gerichten meteen klaar gemaakt en
dekte de kelner de tafel.



Eens de gasten er waren werd de champagne opgetuend door Paul, de kelner (gepensioneerde wiskunde leraar).



Al snel kwamen de aperitiefhapjes,
ik was benieuwd of ze het lekker gingen
vinden.



Dit voorgerecht moest heel gedetailleerd worden bereid, en het nam veel tijd in beslag.
Het werd ook pas gemaakt op het feest zelf.



In het hoofdgerecht heb ik de steak
geproefd, ik had nog nooit zo'n malse
stak geproefd. De bearnaise saus was
zelf bereid en heel lekker.



Het dessert zag er lol het lekkerste uit van het hele feest, het werd op het feest gemaakt.



oondertussen was het 22 00 s' avonds
geworden.
Alles moest afgewassen worden en
ingeladen, om daarna terug naar
de Hooze mits gebracht te worden.
Ik heb ontdekt dat in een traiteur
werken hard is en lange dagen.
Het was ook echt een lange dag,
maar hij voelde kort aan omdat het
leuk was.